



Beste deelnemer,

Zo door de jaren heen, hebben we vanaf 1991, veel plezier beleefd aan het ontwikkelen van de routes, die voor de beginnende deelnemer een hulpmiddel was om zich op een veilige manier in een groep te begeven (de ultieme doelstelling) dan wel thuis te voelen. Veiligheid stond voorop, naast een plezierige vrijetijdsbesteding.

Nu is het zo, dat de beginnende motorrijder de laatste jaren (bijna) niet meer wordt gevonden. Hiermee kunnen we onze primaire doelstelling eigenlijk niet meer halen. Ook door gewijzigde werkomstandigheden van bijna alle commissieleden, waardoor er heel slecht tijd kan worden vrijgemaakt voor het ontwikkelen van nieuwe routes, zijn we (met bloedend hart) tot de conclusie gekomen dat dit jaar, 2013, de laatste rit is in deze hoedanigheid.

Met de ervaring van de afgelopen jaren is er voor de MTCF het een en ander ontwikkeld en we hebben veel meegemaakt waar we van hebben geleerd. Het zou zonde zijn wanneer dit zou verdwijnen. De naam "MTCF" en de daarbij behorende site, (ten slotte staan daar alle foto's op die ons herinneren aan die mooie dagen) hoeft het niet per definitie in de prullenbak. Wanneer er deelnemers zijn, die zich geroepen voelen het principe voort te willen zetten, verlenen wij onze medewerking en stellen onze middelen beschikbaar.

Dit jullie te moeten melden, geeft wel een bezwaard gevoel maar we moeten objectief blijven. Blijven we doormodderen wordt niemand daar beter van. We hebben altijd "Non-profit" gewerkt en we hebben ruim 20 jaar veel plezier beleefd aan het uitzetten en rijden van de rit. Daar denken we aan terug wanneer we weer op de motor stappen om onze ultieme hobby te beoefenen. Daarom willen wij onze deelnemers van de afgelopen jaren heel hartelijk bedanken om hun inzet voor deze mooie herinneringen. Het is al die jaren een dankbare taak gebleken.

De Tourcommissie,

